

24 oktober 2021

Het visioen van de horens en de smeden

Zacharia 2:1-5



Thema: God is Koning

Doel

De kinderen ontdekken dat God alle machten in de wereld in zijn hand houdt. Hij bestuurt alle dingen volgens zijn plan naar zijn doel.

Toelichting

Juda (Israël) wordt bedreigd door vijandige rijken die met veel macht en geweld aanwezig zijn. Babel heeft Jeruzalem en de tempel verwoest. De Perzen hebben de macht overgenomen en nu vernederen zij Gods volk. God heeft beloofd dat Israël eens vrij en welvarend zal zijn, maar hoe kan dat? Daarop geeft het tweede visioen een antwoord. Steeds weer zullen er nieuwe machten zijn die de vijanden van nu zullen verslaan. De dreigende horens zullen steeds weer door smeden worden vernietigd. Want achter de vijandige machten is de HEER aan het werk voor Israël. Hij is Koning en sterker dan alle aardse machten. Ze bestaan, omdat Hij het toelaat, en verdwijnen weer als Hij dat wil. Juda is veilig door de God die van zijn volk houdt.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: God is de sterkste

Richtlijnen: Vraag aan de kinderen wanneer zij bang zijn? Misschien voor een spin of een muis? Of bang om een drukke straat over te steken? Of bang voor een vervelend kindje in jouw groep die steeds wil vechten als het z'n zin niet krijgt? Het is vervelend om je bang te voelen. Gelukkig zijn er mensen die je kunnen helpen. Ze durven een spin te pakken. Ze helpen je bij het oversteken. Of ze zeggen tegen dat vervelende kind, dat het op moet houden.

Vertel dan eenvoudig het visioen. Zacharia en zijn volk Israël hebben vijanden die hen bang proberen te maken en steeds de baas spelen. Hij ziet beesten met horens dreigend op zich af komen. God zegt: wees maar niet bang. Ik stuur sterke mannen met hamers om de horens kapot te slaan. Dan zijn ze niet gevaarlijk meer. Ik zal ervoor zorgen dat jij en je volk veilig zijn. Ik ben de sterkste.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Een ander is nog sterker

Richtlijnen: Vertel als inleiding een verhaaltje over een jongen die in de klas de baas speelt en als hij zijn zin niet krijgt gaat vechten. Hij is de sterkste dus iedereen is bang voor hem. Dan haalt een van de jongens die steeds wordt gepest zijn grote broer erbij. Die zegt: dat moet je eens bij mij doen! Kan je wel, tegen mijn broertje? Dan is die vervelende jongen opeens niet meer de baas die doet wat hij wil.

Zacharia ziet dat zijn volk onderdrukt wordt door sterke vijanden. Net een dier met enorme horens die op hen afkomt. Om bang van te worden. Wie kan er tegen hen op? Dan ziet Zacharia smeden met enorme hamers die de horens gaan stukslaan. Gods boodschap is dat Juda veilig is. Hun sterkste vijand zal door een sterkere macht worden verslagen, altijd weer. God zorgt daarvoor, Hij is Koning en bestuurt alles zo, dat Juda uiteindelijk vrij is en goed kan leven. God is de allersterkste.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Machten moeten doen wat God wil

Richtlijnen: Bespreek met de jongeren dat geen macht in de wereld altijd blijft bestaan. Hoe wreed en onverslaanbaar ook, er komt altijd een opstand van binnenuit of een sterkere macht van buitenaf. Kunnen de jongeren voorbeelden noemen van machten en hun bestrijders/overwinnaars? (Romeinse Rijk, Nazi-Duitsland, Irak met Saddam Hoessein, Islamitische Staat) Lees daarna met de jongeren het visioen van de horens en de smeden. Daardoor laat God Zacharia en zijn volk zien dat geen vijand onaantastbaar is. Steeds weer zal er een sterkere macht verschijnen. Nooit zal het voor Juda hopeloos zijn. Want alle aardse machten zijn afhankelijk van God; ze lijken hun gang te kunnen gaan, zeker als ze grof geweld gebruiken en tegenstanders monddood maken en uitschakelen. Achter de vijandige machten is de HEER aan het werk voor Israël. Hij is Koning en sterker dan alle aardse machten. Ze bestaan, omdat Hij het toelaat, en verdwijnen weer als Hij dat wil. Juda mag zich, hoe bang ook, veilig weten door de HEER die van zijn volk houdt. Deze God is niet verandert. Hij bewaart zijn kinderen en vecht voor hun toekomst.

Extra bijbelgedeelte: Daniël 2

(Koning Nebukadnessar droomt dat een steentje het grote beeld van wereldrijken vernietigt en de wereld vervult. Gods Koninkrijk is kwetsbaar, maar overwint alles. Jezus leed en stierf, maar heeft nu alle macht in de hemel en op aarde.)

Auteur: DW

Achtergrondinformatie

Bij het Bijbelgedeelte

Opnieuw krijgt Zacharia een visioen. Of hij dit visioen kreeg in diezelfde nacht of in een andere nacht. Het staat er niet bij en het is ook niet zo belangrijk.

Hij ziet nu vier horens. Zacharia vraagt aan de engel, die met hem sprak, wat dit betekent.

Hij krijgt als antwoord van de engel dat de vier horens Juda, Israël en Jeruzalem hebben verstrooid. De engel zou je 'de uitlegengel' kunnen noemen.

Een horen is het symbool van dreigende, brute kracht. De horens symboliseren de macht der volkeren.

Het zijn vier horens. Je mag daarbij denken aan de vier windstreken. Machten van volkeren dus uit alle windstreken.

Vijandige wereldmachten van Juda, Israël en Jeruzalem, die het volk Israël weggevoerd hebben uit eigen land en verstrooid hebben onder de volken.

Vervolgens ziet Zacharia vier smeden.

Er staat: De HEER liet mij vier smeden zien.

Als dat er zo staat, mag je zeggen, dat het de HEER is, die daarvoor zorgt. Met andere woorden: God grijpt in. Hij gebruikt voor het breken van de ene macht de andere. De vijanden van God volk kunnen niet zomaar hun gang gaan. Het is Goddelijk heilswerk, dat de ene wereldmacht de andere vernietigt. Hij zorgt voor het verbreken van de macht van de volkeren die Israël verdrukken.

Je mag het ook Gods verlossingswerk noemen.

Nogmaals worden de horens genoemd (dat zijn dus die vijandige wereldmachten van het volk Israël), die het volk verstrooid hebben. Zij hebben dat op zo'n wijze gedaan, dat het volk als het ware volledig gebroken was en machteloos was geworden. Die smeden zullen de horens neerslaan, dus de macht van die vijandige volkeren verbreken.

Wat komt in dit visioen naar voren? De macht van de volkeren, waaronder Israël zucht, zal eens vernietigd worden.

Natuurlijk is het de HEER, die daarvoor zorgt. Hij zal door die smeden voor machten zorgen die de vijandige machten van Israël zullen breken. Israëls toekomst zal niet meer door vreemde machten overheerst worden. In latere jaren mag gezien worden, dat ook deze profetie in vervulling gaat. (Sommigen gaan nog verder, het jaar 1948 dat Israël weer een staat is geworden zien ze als vervulling van dit visioen)

Ook in dit visioen komt weer naar voren, dat God zelf het is die voor heil en verlossing zorgt. Later heeft Hij dat nog op veel grotere schaal gedaan in Zijn Zoon Jezus Christus in wie Hij alle kwade en vijandige machten onttroond heeft. De zonde en dood en alles dat zich tegen Hem verzet werden in Jezus overwonnen.

Enkele opmerkingen bij de verzen

Vs.4 In dit vers staat in tegenstelling tot vers 1, waar gesproken wordt over Juda, Israël en Jeruzalem, alleen 'Juda'. Het komt wel vaker voor dat alleen Juda wordt genoemd.

Dat is dan niet bedoeld om te onderscheiden tussen het tweestammenrijk 'Juda' en het tienstammenrijk 'Israël'.

Regelmatig komt het voor dat alleen 'Juda' wordt genoemd in de betekenis van het volk van de HEER 'Israël'. Het is wel belangrijk om er goed op te letten op welke manier de naam dus bedoeld wordt.

Vragen

- Hier komt naar voren dat de wereldmachten en ook de macht en kracht van het volk Israël afhankelijk zijn van de macht en kracht van God. Heel vaak wordt hier geen rekening mee gehouden, vermoed ik. En toch is het erg belangrijk en geruststellend dit te weten. Praat hier eens over door!
- Wat is heilswerk eigenlijk en verlossingswerk?

Auteur: DR

Liederen

Psalm 33; 1, 4 en 5

Lied 860

(=Gezang 434 LvdK)

Lied 675

(=Gezang 477 LvdK)

Looft de HERE, alle gij volken

Hemelhoog 33

Here der heren

Hemelhoog 593

Hij alleen

Hemelhoog 337

'k Stel mijn vertrouwen

Hemelhoog 338

Groot is Uw trouw

Hemelhoog 336

Auteur: PZ



God is de sterkste

Inleiding

Vandaag gaat het over bang zijn. Wie is er wel eens bang?

Kan je vertellen waarom je bang bent of voor wie je bang bent?

Laat de kinderen eerst vertellen en misschien ben je zelf ergens bang voor wat je wel aan de kinderen wilt vertellen.

Dan komen de verhalen. Lieke is bang voor spinnen, vooral die grote. Maikel schrikt als hij een muis ziet rennen. Brrrrrr. Jeroen durft niet te fietsen, hij is bang dat hij valt. En Irene durft niet meer naar balletles, daar is een meisje die haar plaagt.

Gelukkig zijn er grote mensen die kunnen helpen en ervoor kunnen zorgen dat je niet bang hoeft te zijn, dat je veilig bent.

De mama van Lieke vangt de spin en zet hem buiten.

De grote broer van Maikel is heel snel en vangt de muis zodat Maikel er niet van schrikt. De papa van Jeroen heeft een dagje vrij en gaat oefenen met Jeroen. Zo leert hij fietsen en is dan niet bang meer. En de ballet juf van Irene praat met het meisje dat plaagt. Ze belooft dat niet meer te doen, gelukkig kan Irene dan weer fijn dansen.

Bijbelvertelling

In het land Israël is het helemaal niet veilig. Er zijn vijanden in het land.

Zij hebben de tempel, het huis van God, kapotgemaakt. Zij spelen de baas in het land.

Maar God heeft gezegd dat Israël eens weer een vrij land zal zijn. Beloofd is beloofd!

Maar hoe dan? Hoe kan het weer goedkomen?

Zacharia krijgt ook nu weer een antwoord van de engel.

Zacharia ziet beesten met horens. Horens met scherpe punten, het ziet er heel gevaarlijk uit.

Ze komen dreigend op hem af.

Zacharia wordt er bang van, heel bang.

God zegt: 'Wees maar niet bang. Ik stuur sterke mannen met hamers om de horens van de beesten kapot te maken. Dan zijn de beesten niet gevaarlijk meer. Dan hoeft niemand meer bang te zijn. Ik zal ervoor zorgen dat jij en je volk veilig zijn. Ik ben de sterkste.'

En zo is het ook. God is machtig, het gebeurt zoals Hij dat wil. En zo kunnen

Zacharia en zijn volk weer veilig zijn.

God wil ook voor ons zorgen. We hoeven niet bang te zijn, Hij helpt ons. Altijd.

Auteur: IFF



Een ander is nog sterker

Inleiding

Leg de bijbel open bij de teksten van deze morgen, neem ook een liedboek mee. Vraag ter intro aan de kinderen of zij weten waarom sommige dieren horens op hun kop hebben. Mannetjesgeiten hebben ze, sommige schapen ook. Koeien hebben ook horens op hun kop, maar mensen vonden het beter om die eraf te halen. Waarom hebben dieren die horens eigenlijk? Ze kunnen er hun kracht mee laten zien en zich verdedigen als het nodig is. Vandaag gaat het in het visioen van de profeet Zacharia over zulke horens, maar eerst een voorbeeld uit de mensenwereld.

Heb jij weleens meegemaakt dat een jongen in de klas de baas speelt? Als hij zijn zin niet krijgt gaat hij vechten. Als hij verliest begint hij te schoppen. Hij is de sterkste, dus iedereen is bang voor hem. Rowan die steeds door zo'n sterke jongen wordt gepest is het zat en haalt zijn grote broer erbij. Die zegt tegen de vechtersbaas 'Moet je mij eens doen, joh. Kan je wel tegen mijn broertje hé?' Die baasspeler begrijpt dan heel goed dat hij niet meer de baas is die kan doen wat hij wil. Er is nu iemand die hem de baas is.

Bijbelverhaal

In de tijd van de profeet Zacharia is het volk van Israël met de koningsstad Jeruzalem aangevallen door sterke vijanden. Het zijn landen met koningen, die de baas spelen met veel macht en geweld. De Babyloniërs van koning Nebukadnessar hebben in Jeruzalem alles kort en klein geslagen, ook de tempel van God. Ze hebben Israël verwoest achtergelaten. Nu is de Perzische koning Darius met zijn leger er de baas. Hoe zit het eigenlijk met wat God beloofde over vrij zijn en het goed hebben in het beloofde land? Tellen die goede woorden die God lang geleden sprak, niet meer mee? Is ergens nog hoop in deze nare situatie? De profeet Zacharia krijgt van God antwoord door een visioen. Weer ziet Zacharia een soort plaatje waarmee God hem iets duidelijk wil maken. Nee, hij droomt het niet, de Heilige Geest laat hem iets zien.

Zacharia ziet vier horens. 'Wat betekent dat?' vraagt hij aan de uitlegengel die er ook nu bij is. Die horens zijn de volken die de baas spelen over Israël. Ze kwamen van ver en hebben het volk Israël naar alle richtingen uit elkaar gejaagd. Israël is weggevoerd en uit elkaar gejaagd naar andere landen. Die vreemde koningen hebben hun macht en kracht gebruikt als dreigende, sterke horens. In een volgend plaatje ziet Zacharia vier mannen. Ze zijn alle vier smid. Smeden zijn gewend met grote, stevige hamers te werken. 'Wat betekent dit?', wil Zacharia van de uitlegengel weten.

'Die smeden zijn gekomen om de macht van die horens te breken. Niet langer mogen die vijandige volken de baas spelen over het volk van God', legt de engel uit.

Zacharia begrijpt wat het visioen bedoelt. 'God zelf zal laten zien dat Hij opkomt voor zijn volk. Hij is de grote Koning, die sterker is dan die de baas spelende koningen en hun volken samen. Zij konden de baas zijn, omdat God het toestond, maar ze kunnen niet hun gang blijven gaan. God in de hemel laat zien dat Hij de grote Koning is, die zijn volk niet vergeet. Hijzelf zorgt ervoor dat de macht van de vijanden wordt gebroken. Zo wordt Israël bevrijd en verlost van die de baas spelende volken. Het is de HEER, die Israël bevrijd omdat zijn hart vol is van liefde voor hen. Dat geeft zijn volk nieuwe moed en hoop voor de toekomst. Zacharia mag het hen gaan vertellen.

Neem hierna het liedboek en vertel: 'Iemand in Israël heeft over God een psalm gemaakt die met zo'n situatie te maken heeft. Een psalm is een lied om te zingen met een muziekinstrument. Die psalm is bewaard gebleven zodat wij die nog steeds kunnen zingen. Het is psalm 93 in dit liedboek. Luister maar het gaat zo. Zing of lees de woorden van vers 1 en 4a van die psalm.

*De Heer is Koning, Hij regeert altijd,
Hij heeft de macht en ook de majesteit.
Hij grondvest' de aarde en houdt haar vast in stand.
Onwrikbaar is dat bouwwerk in zijn hand.*

De psalm eindigt met woorden die ons laten weten hoe God is. Betrouwbaar en machtig om te doen wat Hij belooft.

*Gods macht is groot, zijn trouw zal nooit vergaan,
Al wat Hij ooit beloofd heeft, blijft bestaan.*

Om over door te praten:

- Kennen de kinderen situaties van de baas spelende landen in de wereld?
- Helpt het visioen van de horens en de smeden om te weten hoe de HEER bezig is, al zie je Hem niet? (We mogen geloven; Hij is Koning en regeert altijd. Hij slaapt niet maar is altijd wakker en alert).
- Wat ontdekte jij vandaag over God in deze geschiedenis? Helpt dat bij het geloof in God?

Verderop in de tijd liet de Here Jezus ons zien dat God ons op deze wereld niet in de steek laat. Hij heeft een plan voor deze wereld en Hij zorgt er zelf voor dat het beloofde Koninkrijk van vrede echt zal komen, want wat Hij belooft zal Hij ook waar maken.

Auteur: JH



Machten moeten doen wat God wil

[Zacharia 2: 1-5](#)

Begin met een gesprekje.

Wat weten jullie van geschiedenis? Bijvoorbeeld over Egypte... Kunnen jullie iets vertellen over farao's, piramides of mummies?

Als de kinderen dit weten, laat ze lekker even vertellen. Als ze zit niet weten, laat dan wat plaatjes zien van internet, bijvoorbeeld van [Egypte - Geschiedenis voor Kinderen](#) of uit een boek of encyclopedie. Ook op YouTube staan filmpjes die een beeld kunnen geven. Ook als de groep genoeg weet is het leuk om iets te laten zien. Vraag of er nu in Egypte nog nieuwe piramides gebouwd worden volgens de kinderen en of er nog een farao regeert (en of er nog mummies gemaakt worden...). Tegenwoordig gaat het allemaal heel anders natuurlijk. De tijd van de farao's die puntige graven lieten bouwen is al lang voorbij...

Vertel dat het vandaag (weer) over Zacharia gaat. Een boodschapper van God die een kijkje in de toekomst krijgt. Lees nu samen de bijbeltekst van vandaag.

Best lastig hè? Moet je je eens voorstellen dat je net als Zacharia zo ver de toekomst in gaat kijken. Dan zijn heel veel dingen vast moeilijk te begrijpen. Voor Zacharia, maar ook nu, voor ons. Het klinkt een beetje gevaarlijk allemaal, vind je niet? Toch is het ook een heel mooie belofte. God belooft dat hij zijn volk redt en vrij zal maken. Ook als een ander land of volk het ze bezet of gevangenhoudt.

Je kent vast de verhalen wel van het volk Israël in Egypte. Ze waren daar slaven. God heeft toen Mozes gestuurd om het volk te leiden, zodat het in hun eigen vrije land konden wonen.

Als je nu het nieuws kijkt is er ook van alles aan de hand. Er is oorlog. Landen spelen de baas over andere landen en maken ruzie met elkaar. Je kunt er wel eens van zuchten. Is er ook nog goed nieuws...? Gelukkig wel! Het goede nieuws is dat God sterker is dan al die volken. Hij heeft dat al laten zien bij zijn volk Israël. Steeds weer heeft Hij ze bevrijd en voor ze gezorgd.

Ook nu heeft God alle macht. God is sterker dan alle raketten en wapens in de wereld. En Jezus komt een keer terug. Dan is er geen oorlog meer tussen landen. En ook geen ruzie tussen mensen of kinderen. Dan is Hij de Koning van de hemel en van de aarde, sterker dan alle andere mensen die nu heel machtig zijn. En dat is heel mooi, want Jezus is een koning die vrede brengt, en geen ruzie of oorlog. Wat fijn dat de allersterkste ook het allerbeste met de wereld voor heeft!

Vragen

- Kun je nog meer voorbeelden bedenken van God die voor het volk Israël zorgde? Probeer de kinderen te laten 'graven' in hun geheugen. Voorbeelden zijn de verhalen van de ballingschap of de vele oorlogen met de Filistijnen.
- Wie kijkt er wel eens naar het journaal? Wat vind je ervan als je de nieuwsberichten ziet en hoort?
- Als jij de baas was van de wereld, wat zou je dan doen? Vraag als leider even door. Als je dat doet, komt het dan goed met de wereld? Bijvoorbeeld: als je oorlog verbiedt, zou er dan nooit meer iemand oorlog voeren? De conclusie is: het gaat ons mensen niet lukken om vrede te krijgen op aarde... Denk je dat God dit op kan lossen?
- Vind jij dat Jezus nu wel terug mag komen of mag dat nog even wachten?
- God zorgde voor zijn volk. Zorgt hij ook voor jou en je familie? Waaraan kun je dat merken?

Om te zingen of te luisteren

God heeft alle macht – Make Some Noise Kids
[God heeft alle macht // Meezing Liedtekst Songtekst video - YouTube](#)

Auteur: MZ