

14 november 2021

Het visioen van de strijdwagens

Zacharia 6:1-8



Thema: Gods Geest overwint

Doel

De kinderen ontdekken dat God de koning is van heel aarde. Geen macht kan Hem overtreffen

Toelichting

Het eerste visioen stelde de bange vraag of er wel iets ten goede zal veranderen voor Gods volk. Is de situatie niet hopeloos? Na allerlei bemoedigende en waarschuwendende woorden (God wil en kan helpen, Hij vergeeft en vraagt trouw) volgt in het achtste visioen het slot. De HEER laat zijn strijdswagens overwinnend uittrekken over de aarde. Hij laat zich overal zien. Zijn tegenstanders in het Noorden (Babel) worden verslagen, Gods woede komt daar tot bedaren. Gods Geest voedt de gelovigen om het goede te doen (zie 3 november), maar vernietigt ook degenen die zich tegen Hem verzetten. Beiden zijn Gods werk. Het doel is: veiligheid en vrede voor Juda.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: God bevrijdt zijn volk

Richtlijnen: Het achtste visioen is te ingewikkeld voor de jongste kinderen. We vertellen hun een geschiedenis met hetzelfde thema: God beschermt zijn volk en bevrijdt hen van vijanden. Vertel de geschiedenis van de doortocht door de Rietzee (Exodus 14). Het leger van Egypte achtervolgt Israël onder leiding van farao. Dan komt God zijn volk te hulp. De wolk waarin God met Israël meetrekt wordt tot een vurige muur, die het Egyptische leger afschrikt en Israël bijlicht, wanneer God een pad door de zee maakt. Afschrikking voor de vijanden en hulp voor zijn kinderen. Daarna laat God de soldaten verdrinken in zee, als het water terugstroomt, zodat Israël veilig verder kan reizen naar het beloofde land.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: God komt op voor zijn volk

Richtlijnen: Vertel een inleidend verhaaltje over een jongen of meisje die opkomt voor een vriend of vriendin die oneerlijk wordt behandeld of gepest. Hij kiest partij en blijft niet afzijdig. Hij geeft immers om die ander. Die vriendschap is de reden om de ander niet aan zijn of haar lot over te laten.

Vertel het achtste visioen van Gods strijdswagens die door de wereld gaan. Waarom vecht God? Hij laat zien dat Hij opkomt voor zijn volk. Dat doet Hij door Israël gerust te stellen, te vergeven en kracht te geven, maar ook door Israëls vijanden te verslaan. God werkt aan wereld waarin mensen in Hem geloven en Hem eren. Dat kan alleen door Babel en andere landen die zich niets van Hem aantrekken te verslaan. Zacharia mag als profeet aan Israël vertellen: er komt een moment dat jullie veilig en in vrede kunnen leven. Ik zal daarvoor zorgen.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: God geeft zijn volk vrede

Richtlijnen: Vertel aan de jongeren het achtste visioen over Gods strijdswagens. Gevoelsmatig hebben zij er waarschijnlijk moeite mee, dat God vijanden van zijn volk straft. 'Woede die tot bedaren komt' klinkt alsof God meedogenloos is. We leren toch dat wij geduld moeten hebben met de ander en onze vijanden moeten liefhebben?

Het gaat hier over Gods oordeel, niet over wat mensen doen. Dit achtste visioen vertelt het einddoel van alles dat God doet. Zijn volk, zijn kinderen moeten ongestoord in Hem kunnen geloven. Daarvoor hebben zijzelf vergeving en hulp nodig. Dat is het opbouwende werk van de Geest. Tegelijk moet de macht van Gods vijanden worden afgebroken, na veel waarschuwen. Dat klinkt wreed, maar is ook een teken van Gods liefde. Niet voor niets zien we Babel pas voorgoed ondergaan, als Jezus terugkeert op aarde (zie extra bijbelgedeelte).

Nogmaals: het oordeel is niet aan ons, alleen aan God. Wij moeten te midden van vijanden God trouw zijn en, als het mogelijk is, ook hun zijn liefde laten zien. God wil ook hun Koning zijn.

Extra bijbelgedeelte: Openbaring 18:1-5

(Voordat Christus terugkeert op aarde rekent Hij af met Babylon. Het bood onderdak aan demonen en de zonde ligt daar hoog opgestapeld. Ook het meelvat uit Zacharia 5 draagt daaraan bij)

Auteur: DW

Achtergrondinformatie

Bij het Bijbelgedeelte

Vandaag lezen we over het achtste gezicht, het achtste visioen dat de profeet Zacharia te zien krijgt. Het is het laatste visioen dat Zacharia ontvangt. Gelet op de overeenkomsten met het eerste visioen zou je kunnen zeggen dat dit achtste visioen een afsluiting van de verschillende visioenen is. De beelden die hier gebruikt worden, doen denken aan het laatste Bijbelboek Openbaring.

Vers voor vers

- Vs. 1 In tegenstelling tot het vorige visioen, en ook het vijfde en zesde visioen, wordt er niet gesproken over een engel die het gesprek met Zacharia aangaat. De engel komt pas in vers vier ter sprake waar de profeet de engel om uitleg vraagt. De wagens die hier genoemd worden zijn strijdagens. Deze werden niet alleen gebruikt in de oorlog maar ook als de zegevierende vorst zijn zegetocht wilde houden. Het wordt hier nog niet met zoveel woorden gezegd, maar deze wagens zijn van de Here God (zie ook vers 5). Ze tonen zijn koninklijke macht. Bij de twee bergen zou je kunnen denken aan de berg Sion en de Olijfberg. Anderen denken dat het hier om de wereldberg gaat met z'n twee toppen waar tussen de zon opgaat. Vandaar ook dat er gesproken wordt over koper, waarmee de glans van de zon bedoeld kan zijn. Nog weer anderen menen dat het hier om hemelse bergen gaat.
- Vs. 2v Het getal vier heeft te maken met de vier windstreken waarvoor ze bedoeld zijn. Of de verschillende kleuren een speciale betekenis hebben is niet duidelijk.
- Vs. 4v Zacharia vraag hier zelf naar de verklaring van het visioen dat hij krijgt. Een echte verklaring krijgt hij echter niet, de engel vertelt wel wat de wagens gaan doen: ze gaan naar alle windstreken op bevel van de HEER, de Gebieder van de hele aarde. Een prachtig getuigenis wordt hier, haast ongemerkt, gegeven: de HEER is de Heer van heel de aarde! Alles valt onder zijn domein. Van noord naar zuid, van west naar oost.
- Vs. 6 Van de vier windstreken krijgt het noorden de nadruk (zie ook vers 8). Met het Noorderland wordt Babylonië bedoeld. De weg vanuit Babylonië ging namelijk via Damascus, wat ten noorden van Israël ligt.
- Vs. 7 De paarden staan te trappelen van ongeduld om in actie te komen.
- Vs. 8 Het is niet helemaal duidelijk wat met het laatste gedeelte van dit vers wordt bedoeld. De NBV vertaalt met 'dat mijn woede tot bedaren komt', dan is de toorn van God t.o.v. de Babyloniërs bedoeld. De HSV vertaalt met 'mijn geest doen rusten in het land van het noorden.' Dan zouden deze woorden gericht kunnen zijn tot de nog in Babylonië wonende Joden die opgeroepen worden ook terug te gaan naar Israël. Ook is het mogelijk dat deze woorden erop wijzen dat Gods werk in Babylonië nog niet klaar is.

Wat is nu de betekenis van dit slotvisioen? Het zou kunnen gaan over de ballingen die nog niet teruggekeerd zijn naar het beloofde land en die nu overal waar ze zich bevinden, in het bijzonder in het Noorderland, worden opgeroepen om terug te gaan. Uit de boeken Ezra, Nehemia en Ester weten we namelijk dat veel Joden geen gebruik maakten van de vrijheid die koning Cyrus van Perzië verleende om terug te gaan naar Israël.

Een andere opvatting is dat het hier gaat over de koninklijke zegetocht van de Here God. Zelfs in het Noorderland is Hij de koning. Deze uitleg zou goed passen in het geheel van de visioenen: het begint met de verzuchting of het Messiaanse heil ooit nog wel komt en het eindigt met de geweldige boodschap dat de Heer Koning zal worden over heel de aarde. Hiermee heeft dit visioen een geweldig bemoedigende boodschap die werkelijkheid wordt in de wederkomst van de Here Jezus Christus.

Vragen

- Waarom zouden veel Joden geen gebruik hebben gemaakt van de vrijheid die koning Cyrus hen bood om terug te gaan naar het beloofde land?
- Waar zie je er nu al iets van dat de Here God Heer is van de hele aarde? En waar zie je het in jouw leven?

Auteur: HdJ

Liederen

Psalm 93

Lied 103c

Lied 885

Psalm 8

Daar, waar de zon op komt

Ken je dit verhaal?

Van A tot Z

Omdat U groot bent

(=Gezang 460)

Hemelhoog 4

Hemelhoog 32

Hemelhoog 55

Hemelhoog 621

Hemelhoog 658

Auteur: PZ



God bevrijdt zijn volk

'Mannen! Kom snel mee. Maak de wagens klaar, roep de andere soldaten en haal de paarden uit de stal!' De koning van Egypte buldert en schreeuwt zodat iedereen wel naar hem moet luisteren. Heel veel soldaten achtervolgen de Israëlieten. Het is een lange optocht van soldaten, paarden en wagens. Ze doen dat omdat de koning van Egypte spijt heeft dat hij de Israëlieten heeft vrijgelaten. Ze moeten de mensen van Israël terughalen en ze zijn er bijna. En wanneer ze de mensen van Israël gevangen hebben, moeten ze weer gewoon gaan werken in Egypte.

Als de Israëlieten dat merken, worden ze bang. Ze mopperen: 'Mozes, waarom heb je ons meegenomen naar deze plek? Moeten we hier dan oorlog maken en sterven? Dan is het toch beter als we in Egypte waren gebleven?' Mozes blijft even stil, maar dan zegt hij: 'Wees niet bang; wees sterk en dapper, de HEER beschermt ons. Hij zal ons vrijlaten, echt waar!' Mozes weet dat God alles goed maakt. God heeft Mozes verteld dat Hij zijn volk zal beschermen, zodat iedereen weet dat God groot en goed is.

Maar hoe moet dat nu? Achter de Israëlieten zijn de soldaten van Egypte, met de boze Faraó en voor hen is de zee. Ze kunnen nergens meer heen. Maar God is bij hen! Hij beschermt hen op een bijzondere manier. God splitst eerst de zee doormidden, zodat de zee droog wordt. Vóór hen is een droog pad waar de mensen van Israël veilig door kunnen lopen.

En achter hen is een wolk. De wolk zorgt voor licht zodat de Israëlieten kunnen zien waar ze lopen. En de wolk maakt het donker voor de mensen van Egypte. Zij gaan de Israëlieten achterna op het pad door de zee, maar kunnen nu niet meer goed zien waar ze lopen. Ook zitten hun paarden en de wagens vast in de modder van de zeebodem. De Egyptenaren kunnen niet meer verder, maar de Israëlieten zijn al aan de overkant.

God heeft een pad gemaakt zodat zijn volk veilig naar de overkant kan gaan. Ze zijn gered!

En de mensen van Egypte? Even later stroomt het water allemaal terug, er is geen pad meer. De soldaten verdrinken in de zee. Israël is veilig, zij kunnen verder op weg naar het land waar ze mogen gaan wonen. De mensen weten dat God hen beschermt, voor hen zorgt en van hen houdt!

Auteur: KvdG



God komt op voor zijn volk

Inleiding

Oh nee, daar staan ze weer. Marten drukt zijn rugzak tegen zijn buik en trekt zijn hoofd tussen zijn schouders. Dit is al de derde keer deze week dat het groepje jongens hem opwacht bij het schoolhek. En ze wachten hem niet op om te vragen of hij mee komt voetballen of om met hen een hut te gaan bouwen. Nee, ze wachten hem op om hem te pesten.

Al sinds hij een half jaar geleden bij hen in de klas kwam, hebben ze de pik op hem. Ze vinden dat Marten raar praat. Ze vinden dat Marten rare kleren draagt. En ze vinden dat Marten een vreemde naam heeft. Niks kan Marten goed doen. Hij heeft het nog wel zo geprobeerd. Hij heeft aardig gedaan tegen het groepje jongens, net gedaan of hij de gemene opmerkingen niet hoorde. Maar het helpt allemaal niets. Steeds maken ze akelige opmerkingen over hem en sinds deze week wachten ze hem op na schooltijd. Ze duwen dan tegen hem aan, ze pakken zijn rugzak af en gooien die naar elkaar over, en lachen hem uit wanneer hij erachteraan rent. Op één of andere manier heeft niemand het in de gaten. Marten heeft deze week klassendienst. Alle andere kinderen zijn allang naar huis. De meesters en juffen zijn in vergadering. En zijn ouders komen hem al heel lang niet meer van school halen.

Alleen Lisa lijkt iets te merken. Lisa zit naast Marten in de klas. Lisa is heel aardig. Ze houden allebei van dieren en kunnen elkaar goed helpen als de ander iets niet snapt. Lisa heeft gisteren gevraagd of het allemaal wel ging. Of Marten het wel naar zijn zin had in de klas.

Marten had zijn schouders opgehaald en wat gemompeld. Lisa had haar wenkbrauwen opgetrokken en hem lang aangekeken. Toch had ze niet verder gevraagd. Marten loopt in een slakkengang het schoolplein over. Nog voor hij bij de jongens is hoort hij hen al roepen: 'Hey, Marten, ben je daar eindelijk, een schildpad loopt nog sneller'

Dan opeens komt er vliegensvlug iemand langs hen gefietst. De remmen van de fiets gillen. Marten kijkt op. Nou zeg, dat is Lisa, wat gaat die nu doen? Lisa stapt op het drietal pesters af en gaat vlak voor de grootste jongen staan. Hun neuzen raken elkaar bijna.

'Zeg kun je wel, iemand pesten die nog maar kort bij ons op school zit? Wil je het bij mij ook even proberen? Je kent mijn grote tweelingbroers toch wel die in groep 8 zitten? Zal ik die er even bij halen?' De drie jongens kijken elkaar aan en schudden dan hun hoofd. 'Nee, doe... doe... geen moei...te, stottert er één. Lisa grijnst van oor tot oor. 'Goed zo ventjes, ik zou maar maken dat ik wegkwam. En als je Marten nog één keer dwars zit dan weten mijn broers je te vinden' De pestkoppen weten niet hoe snel ze weg moeten rennen. Lisa draait zich om naar Marten. 'Gaat het?' Marten knikt: 'Nu wel, jij kwam voor me op, bedankt. Zonder jouw hulp waren ze er nooit mee gestopt' Lisa lacht: 'Daar zijn we toch vrienden voor? Ga je mee mijn hond uitlaten?' 'Ja, leuk zegt Marten. Laten we gaan'.

Bijbelverhaal

Zacharia krijgt door de engel van de HEER opnieuw een visioen te zien.

Zacharia ziet twee bergen van koper. Tussendoor die bergen komen vier strijdswagens aanrijden. Voor de eerste wagen zijn voskleurige paarden gespannen, voor de tweede wagen zwarte paarden. De derde wagen wordt getrokken door witte paarden en de vierde door gevlekte paarden. De paarden zien er sterk en gezond uit. Zacharia vraagt aan de engel die tot hem spreekt: 'Wat betekenen deze beelden?'

De engel antwoordt: 'Dat zijn de vier windstreken uit de hemel die uitrijden nadat ze bij de HEER van de hele aarde zijn geweest. De wagen met de zwarte paarden rijdt naar het noorden. De witte paarden gaan naar het westen. En de gevlekte paarden gaan naar het zuiden' De paarden die Zacharia ziet staan te trappelen om onderweg te gaan om de aarde te doorkruisen. Ze krijgen het bevel: 'Ga', en ze stuiven ervandoor, de hele aarde over.

Dan wordt er hard geroepen naar Zacharia: 'Let op, de paarden die naar het noorden uitrijden zullen ervoor zorgen dat mijn woede daar zal bedaren.

De tegenstanders van het volk Israël, het volk van Babel dat in het noorden woont, zal door de HEER worden verslagen.

De HEER komt op voor zijn volk. Hij laat het niet in de steek. Hij beschermt de Judeeërs en zal hun vijanden verslaan. Over de hele wereld stuur Hij zijn strijdswagens uit. De HEER zorgt voor zijn volk.

Afsluiting

De HEER beschermt ons ook tegen vijanden, iedere dag weer. We mogen weten dat de vijanden van de HEER voor altijd verslagen zullen worden op de dag dat Jezus Christus terugkomt hier op aarde. Dan zullen alle vijanden van de HEER zich moeten verantwoorden voor hun gedrag. Zij zullen weggestuurd worden naar een plek waar het niet fijn is. Een plek waar je moet huilen en knarsetanden van spijt. Ze mogen niet bij de HEER wonen. Maar de HEER zal ons als zijn volgelingen dan in bescherming nemen en tegen ons zeggen: 'Mijn zoon, mijn dochter, ga maar binnen in mijn Koninkrijk'.

Auteur: MMe



God geeft zijn volk vrede

De afgelopen weken hebben jullie gehoord over de visioenen die de profeet Zacharia van God te zien kreeg. Weet je nog wat dat is, een visioen? Het zijn beelden die God laat zien, soms wordt het ook wel een soort droom genoemd. Steeds hoorden we van een engel, die over de visioenen sprak met Zacharia. Die engel legt uit wat God met het visioen bedoelt. Vandaag horen we over het laatste visioen dat Zacharia ziet. Luister maar.

Bijbelverhaal

Misschien heb je het wel eens gezien. Van die ouderwetse wagens die door paarden worden getrokken. Ook in de tijd van de Bijbel had je al van die wagens. Meestal werden ze gebruikt als strijdwagens. Als je thuis een kinderbijbel hebt, heb je er vast wel eens een plaatje van gezien. Bijvoorbeeld bij het verhaal van de farao uit Egypte, die het volk Israël wil terughalen uit de woestijn. Strijdwagens, de naam zegt het al. Ze werden vooral gebruikt om oorlog te voeren, om overwinningen mee te behalen.

In dit laatste visioen ziet Zacharia zulke strijdwagens. Ze worden getrokken door paarden. Vier wagens, elk getrokken door een andere kleur paarden. De eerste wagen wordt getrokken door voskleurige, zeg maar, roodbruine paarden. De tweede door zwarte paarden, de derde door witte paarden, en de vierde wagen wordt getrokken door gevlekte paarden. Zacharia zegt: 'Het waren sterke paarden.' Dat zal een indrukwekkend visioen zijn geweest!

Maar wat wil God hiermee laten zien? Wat betekenen die strijdwagens, met die sterke paarden ervoor? Zacharia vraagt het aan de engel. 'Wat betekent dat, mijn heer?' De engel legt uit: die vier wagens, die staan voor de vier windrichtingen. De wagens zijn teken van Gods overwinning. Zacharia ziet dat de paarden staan te trappelen om uit te rijden. Ze willen graag! Zodra het bevel wordt gegeven, stuiven ze, met de wagens achter zich, er vandoor. Naar alle vier de windrichtingen, naar het noorden, oosten, zuiden en westen doorkruisen ze de hele aarde. Wat een machtig gezicht. Het laat zien hoe groot en machtig God is, Hij is Koning van de hele aarde.

Dan staat er nog één zin aan het einde van dit visioen. Zacharia hoorde een stem, die hem luid toeriep: 'Let op, de paarden die uitrijden naar het noorden zullen er voor zorgen dat mijn woede tot bedaren komt.' Het is de stem van God. Wat bedoelt God daarmee, dat de paarden die naar het noorden rijden, zijn boosheid zullen laten afnemen?

Waarschijnlijk wordt daar Babel mee bedoeld. In Babel wonen de vijanden van het volk Israël, de vijanden van het volk van God. In Babel woonden vele Joden, die na de oorlog tussen Babel en Israël als gevangenen waren meegenomen. Eigenlijk zegt God hiermee, dat Hij sterk en machtig genoeg is om met alle vijanden van zijn volk, om met al Góds vijanden, af te rekenen. En Hij zal dat ook doen! Als God zijn macht laat zien, over heel de aarde, zal dat rust en vrede betekenen voor zijn volk.

We hebben in de afgelopen weken vijf verschillende visioenen gezien. En van elk visioen hebben we iets geleerd: God helpt en verlost, God is koning, God vergeeft zonde en geeft liefde, we kunnen God dankbaar zijn voor alle grote en kleine dingen die hij geeft, God beschermt tegen zonde.

God laat ons en alle mensen steeds opnieuw zijn liefde, zijn kracht, zijn zorg, zijn trouw en zijn bescherming zien. Steeds opnieuw laat hij zien dat hij een goede God is. Hij doet dat, omdat hij wil dat alle mensen van Hem houden en bij Hem willen horen. God wil niets liever dan dat alle mensen in Hem geloven, en zo gered worden door zijn liefde.

Maar op de dag waarover dit laatste visioen gaat, maakt God zijn werk af. Het is het einddoel van Gods werk: dat iedereen die bij Hem wil horen, in vrede leeft en ongestoord in Hem kan geloven. Dan kan het niet anders, of God zal dan zijn vijanden, de vijanden van zijn volk, straffen. Heel lang en heel veel heeft God óók aan hen zijn liefde, goedheid en trouw laten zien. Ook voor hen was er vergeving, ook zij mochten bij God horen, maar ze hebben het niet gewild. Tenslotte houdt het op. Dan geeft God vrede aan zijn volk. Een leven dicht bij God, zonder vijanden.

Dit visioen doet wel een beetje denken aan iets, dat in het laatste boek van de Bijbel staat. In het boek Openbaring. Daarin laat God iets zien van wat er zal gebeuren, als Hij op aarde terugkomt. In hoofdstuk 18 van het boek Openbaring gaat het weer over Babel. Hier wordt het Babylonië genoemd. Het is de plek, waar al het kwaad samenkomt. Aan het einde van de wereld, als God terugkomt, zal hij Babylonië, en al het kwaad dat in die stad is, vernietigen. Op heel de aarde zal Gods vrede heersen. Daar is geen plek meer voor zonde, oorlog of kwaad.

Misschien ken je wel het voorbeeld, dat vaak wordt gebruikt om die vrede te beschrijven, die er dan op aarde zal zijn: Een leeuw en een lammetje liggen vredig samen in de wei. Het is een mooi voorbeeld. Maar het zal nog véél mooier zijn. Juist ook, omdat er tussen de mensen geen strijd meer is. Geen haat en nijd, geen ruzie of pesterij, geen rijk en arm, geen oorlog, geen honger, geen bootvluchtelingen. Niet te geloven, toch?! Geloof het tóch maar. God heeft alle macht. Hij zal het doen!

Auteur: MvdB