

De tempel wordt herbouwd

Zacharia 6:9-15



Thema: De kroon op de tempelbouw

Doel

De kinderen leren dat de herbouw van de tempel na de ballingschap vooruitwijst naar de komst van de Messias. Jezus laat ons zien hoe wij God kunnen dienen.

Toelichting

Nu alle dreiging van vijanden uit de weg is geruimd, is het duidelijk dat de tempel afgebouwd kan worden. Volken van ver weg zullen zelfs komen helpen. Wat een vooruitgang! De geschenken van in Babel achtergebleven joodse ballingen worden dankbaar gebruikt. Van het goud en zilver wordt een kroon gemaakt voor de hogepriester Jozua. Belangrijker nog dan het gebouw zelf is immers dat in tempel in eerbied en vreugde de Heer vereerd kan worden. Priesters kunnen weer bidden en offers brengen aan de HEER. Daarom zal hogepriester Jozua Israël leiden.

Zacharia mag Jozua bemoedigen door te zeggen dat de Telg (de afstammeling) de tempel van de HEER eens zal herbouwen. Naar Hem, de Messias, wijst deze hogepriester vooruit. Hij zal Koning zijn over Israël en alle volken op aarde. Hij vraagt geloof, luisteren naar de HEER.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Een mooie kroon voor de hogepriester

Richtlijnen: Vraag aan de kinderen of ze weten wat een kroon is. Wie draagt er een kroon? (koningin of koning) Waarom dragen zij een kroon (laten zien dat zij heel belangrijk zijn)

Vertel daarna over het voltooiën van de tempel. Leg er de nadruk op dat iedereen in Jeruzalem zijn best doet. Zelfs Joden in het verre Babel sturen allerlei geschenken. De tempel wordt erg mooi. Het goud en zilver wordt gebruikt om de belangrijkste priester, de hogepriester, een kostbare kroon te geven. Zo kan iedereen zien dat hij de leider is van Israël. Hij bidt en offert voor Israël.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Een hogepriester in de tempel

Richtlijnen: Laat de kinderen kiezen: Wat is belangrijker: het gemeentehuis of de burgemeester? Het ziekenhuis of de dokter? Natuurlijk zijn de personen belangrijker dan de gebouwen. Een burgemeester heeft z'n ambtenaren nodig en voor een dokter is de apparatuur belangrijk voor onderzoeken en operaties. Maar een burgemeester gaat ook bij mensen thuis op bezoek, overlegt en zorgt voor hulp en verbeteringen voor mensen. Er is een oogarts die ergens in een arm land gratis oogoperaties doet in een hut.

Vandaag lezen we dat de tempel afgebouwd wordt. Het wordt prachtig. Er is zelfs goud en zilver om de hogepriester een kroon te geven. Het wordt prachtig. Dat helpt om te laten zien hoe belangrijk een tempel en werk voor God is. Toch is wat de hogepriester doet belangrijker dan zijn kleding en kroon. Een hogepriester helpt Israël om te geloven door bidden en het brengen van offers.

Jozua krijgt dan ook naast zijn prachtige kroon een belofte: eens komt een Hogepriester die heel de wereld bij God zal brengen. Hij komt uit het huis van David en is Gods Zoon. Zijn werk is belangrijker dan een prachtige tempel. Het belangrijkste doet Hij zelfs aan een verschrikkelijk kruis.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: De tempel van de toekomst

Richtlijnen: De auto van de toekomst, de computer van de toekomst, het ziekenhuis van de toekomst. 'Van de toekomst' betekent dat iets dat wij nu kennen over een tijd heel anders zal zijn. Wij kunnen ons dat bijna niet voorstellen, zo revolutionair.

Vandaag horen we over de tijd van Zacharia. De tempel komt af, nu vijanden zich rustig houden en zelfs meewerken. Geschenken van joden uit Babel geven de nieuwe tempel glans. Er komt een hogepriester die bij zijn werk een schitterende kroon van goud en zilver mag dragen. Tegelijk krijgt hij een belofte over de tempel en vooral de hogepriester van de toekomst. Het gaat immers niet om het gebouw, maar om de dienst aan God (gebeden en offers). Eens komt een Hogepriester die heel de wereld zal voorgaan in het leven met God. Onvoorstelbaar, revolutionair ingrijpen van de HEER. Dan zal helemaal duidelijk zijn dat Hij liefdevol en trouw is.

Wij herkennen in de hogepriester van de toekomst Jezus Christus, de grote Zoon van David, Gods Zoon. Hij is onze Koning, elke dag.

Extra bijbelgedeelte: Hebrëeën 4:14-16

(Jezus is de grote Hogepriester die ons voorgaat naar de troon van de Genadige. Hij offert zichzelf, iets dat Jozua in Zacharia's tijd niet kon. Hij was een feilbaar mens, Jezus de volmaakte Zoon van God.)

Auteur: DW

Achtergrondinformatie

Bij het bijbelgedeelte

In de voorgaande hoofdstukken heeft de profeet Zacharia een hele reeks 'nachtgezichten' gehad. Nu volgt de slotconclusie van de nachtgezichten. Het gaat de Here God erom om zijn volk te bemoedigen. Want al zijn ze dan teruggekeerd uit de ballingschap, daarmee is hun leven niet makkelijker geworden. Ze leven in een vijandige omgeving. De bewoners van Kanaän moeten niet veel hebben van deze indringers. En ook vanuit de hoofdstad van Perzië (Perzië is de bezettende macht) is geen ondersteuning voor hen te verwachten. De nachtgezichten waren al bedoeld als een bemoediging van Godswege voor zijn volk. En nu bevinden we ons zo'n 2500 jaar geleden in Israël waar Jozua hogepriester is en Zerubbabel als leider optreedt. Uit tweestromenland komen vertegenwoordigers van de achtergebleven ballingen en ze brengen geschenken mee: goud en zilver. Let op de namen: eerst heten ze Cheldai, Tobia en Jedaia, in vers 14 heten ze Chelem, Tobia en Jedaja.

(Helaas is deze profetische naamsverandering uit de Hebreeuwse grondtekst in vers 14 wegvertaald in de Nieuwe Bijbelvertaling. In de vertaling van NBG51 is deze verandering wel zichtbaar. Houd die er dus bij)

Zacharia moet naar het huis van Josia gaan (die in vers 14 Chen gaat heten), waar de vreemdelingen verblijf houden. Daar moet hij op oosterse wijze kronen (letterlijk) van het edelmetaal maken.

Dat Zacharia de hogepriester moet kronen en niet leider Zerubbabel, heeft er waarschijnlijk mee te maken dat Israël later alleen nog maar een hogepriester als leider zal hebben, de wereldlijke kant valt weg. Zo verkondigt Zacharia de komende Messias, de Spruit of Telg uit het geslacht van David en wordt hij een soort proto-evangelist. Deze profetie is toekomstgericht en dient om het volk te bemoedigen op zijn zware weg door de geschiedenis.

Vers voor vers

- Vs. 10. Namen: Cheldai betekent vergankelijk, Tobia goede en Jedaia kenner van de wijsheid van God. De naam Josia is afgeleid van het woord vertwijfelen.
In vers 14 veranderen twee van de vier namen: Cheldai en Josia: Cheldai wordt Chelem en Josia Chen. Chelem betekent dromer (van Gods toekomst) en Chen begenadigde. Door deze verandering wordt Zacharia verkondiger van evangelie en slaat hij de brug naar het Nieuwe Testament.
- Vs. 11. Maak kronen en zet die op het hoofd van hogepriester Jozua. Denk aan Openbaring 19: 12 waar op het hoofd van de witte ruit veel kronen staan. Gaat het hier om een tiara, een drievoudige kroon?
- Vs. 12. Telg of Spruit: een voorzegging van de komst van de Messias
- Vs. 13. Samen zullen zij het land in goede vrede besturen: de leider en de priester zullen samenwerken: vooruitblik op die Éne die alles leidt.

Auteur: WPvdH

Liederen

Psalm 115	
Lied 675	(=Gezang 477)
Lied 755	(=Gezang 297)
Ken je dit verhaal?	Hemelhoog 55
Lees je Bijbel, bid elke dag	Hemelhoog 382
Is je deur nog op slot?	Opwekking voor kinderen no 4
Hij alleen	Hemelhoog 337
Omdat U groot bent	Hemelhoog 658
Laat de kinderen tot Mij komen	Hemelhoog 506

Auteur: PZ



Een mooie kroon voor de hogepriester

Kijk eens hoe het blinkt en schittert. Het is rond, van zilver en goud en heeft allemaal gekleurde stenen aan de voorkant. Er wordt nog een klein beetje aan gewerkt en versierd, maar dan is hij af!

Het is een kroon. Zo'n mooie kroon is het geworden. En deze kroon is speciaal voor iemand. Hij is voor Jozua. En Jozua mag iets bijzonders doen.

Jozua mag voor God de leider zijn van Israël. Hij kan ze helpen om weer blij te worden en om met elkaar de tempel te bouwen.

Iedereen doet erg zijn best daarvoor. Zelfs mensen die ver weg wonen sturen cadeaus en spullen om de tempel af te kunnen bouwen en mooi te maken. En bij die spullen is ook zilver en goud waar de kroon mee wordt gemaakt. Jozua mag hem op zijn hoofd zetten. Hij is de belangrijkste priester, hij mag werken in de tempel. En hij ziet er bijna als een koning uit, zo mooi.

En zijn werk is ook zo mooi; hij zorgt voor de mensen van Israël. Hij bidt voor hen.

Hij mag werken in de mooi gebouwde tempel én hij laat zien aan de mensen dat God de belangrijkste is.

Dat is pas schitterend!

Vragen bij het verhaal:

- Zou jij een kroon willen? Waarom?
- Wat moet je doen om een leider te worden of te zijn?
- Waarom zouden mensen die ver weg wonen ook cadeaus sturen naar Israël?
- Wat is een priester?
- Wat is een koning?
- Wat is een tempel?
- De mensen helpen, ze geven cadeaus en helpen met bouwen van de tempel;
Wat kan jij doen om te helpen, om iets voor de kerk te geven?

Auteur: KvdG



Een hogepriester in de tempel

Inleiding

Start een gesprek met de kinderen over wie of wat er belangrijker is. Het gebouw of degenen die daarin werken.

Is een ziekenhuis belangrijker (het gebouw) of degenen die daarin werken? (arts, verpleger/verpleegster)

Is een gemeentehuis belangrijker of de burgemeester?

Is een schoolgebouw belangrijker of de juf/meester?

Uit de antwoorden van de kinderen komt als het goed is naar voren dat de mensen die in het gebouw werken belangrijker zijn dan het gebouw zelf.

Geef er zelf ook voorbeelden van:

Als iemand op straat in elkaar zakt en er is een dokter in de buurt, dan kan die gelijk EHBO verlenen.

Of in een arm land is er misschien geen geld om een schoolgebouw neer te zetten, maar de kinderen krijgen les in de open lucht van de juf of meester, of in een snel opgezette tent van stokken en doeken.

Bijbelverhaal

Eindelijk kan de tempel van de HEER in Jeruzalem worden afgebouwd. De dreigingen zijn weg. Er is rust en vrede. De ballingen die in Babylonië zijn achtergebleven hebben goud en zilver meegegeven. Goud en zilver om te gebruiken in de tempel. De profeet Zacharia wordt door de HEER naar Jozua gestuurd. Zacharia moet ervoor zorgen dat er van het verzamelde goud en zilver een kroon wordt gemaakt. Een kroon voor de hogepriester, Jozua.

Jozua is uitgekozen om het volk van Israël te leiden.

De tempel is belangrijk, als plaats van samenkomst, de plaats waar de HEER woont.

Maar de hogepriester die er werkt is nog belangrijker dan het gebouw zelf.

In de tempel moet de HEER met vreugde en eerbied worden aanbeden. De hogepriester Jozua moet ervoor zorgen dat dit ook echt wordt gedaan. Hij moet het volk van Israël vertellen hoe het zich moeten gedragen in het huis van de HEER. En thuis waar ze wonen.

De priesters bidden en brengen offers voor het volk. Zij zijn de boodschappers van de HEER naar het volk toe en van het volk naar de HEER.

De profeet Zacharia zegt tegen de hogepriester Jozua: 'Ik zet nu deze kroon op uw hoofd. U krijgt een belangrijke taak. Een moeilijke taak ook. Maar de HEER zal u helpen. Op een dag in de toekomst zal de HEER de grote Hogepriester naar de aarde sturen. Zijn Zoon Jezus Christus. Deze telg (afstamming uit het huis van David) zal de tempel herbouwen zoals niemand dit ooit heeft kunnen doen. Hij zal de koninklijke waardigheid hebben en heersen vanaf zijn troon. Het land zal dan in goede vrede worden bestuurd.

Uit verre landen zullen mensen komen om te helpen met de bouw van de tempel.

U, Jozua mag vooruitwijzen naar wat komen gaat' U mag tegen het volk zeggen: 'Ik mag de hogepriester in de tempel van de HEER zijn, dat is een hele belangrijke taak. Maar ik ben maar een mens met ook mijn fouten. Later zal de HEER een hogepriester sturen uit de hemel, Jezus Christus. In Hem zal alles volmaakt zijn. Hij zal de Koning en leider zijn over Israël en over alle volken op aarde'

Afsluiting

Over niet al te lange tijd mag het Kerstfeest zijn. Dan horen we dat is uitgekomen wat de HEER al in het Oude Testament heeft verteld aan zijn volk, door de mond van de profeet Zacharia. Jezus Christus de eniggeboren Zoon van God is naar de aarde gekomen. Iedereen die in Hem gelooft gaat niet verloren, maar mag het eeuwige leven ontvangen!

Auteur: MMe



De tempel van de toekomst

Inleiding

De tempel van de toekomst, staat er boven dit verhaal. Misschien houd jij van tekenen, en teken je wel eens 'het voertuig van de toekomst'. Misschien teken je dan wel een ruimtevaart-achtig voertuig, waarmee we in de toekomst hoog over alle files heen zullen zoeven. Als we zeggen dat iets 'van de toekomst' is, bedoelen we vaak dat alles dan heel anders zal zijn dan nu, dat het zo zal zijn, zoals we ons nu nog niet eens voor kunnen stellen. Zo zal het ook zijn met de tempel van God. Luister maar.

Bijbelverhaal

Nóg een keer spreekt God tot de profeet Zacharia. Nu niet door een visioen. Nu is het niet iets wat God laat zien, om Zacharia iets te vertellen. Nee, deze keer spreekt God rechtstreeks tegen Zacharia. Zacharia krijgt een opdracht.

God zegt tegen Zacharia, dat hij geschenken van Joodse mannen, die in Babel wonen, in ontvangst moet nemen. Van het goud en het zilver moet hij een mooie, prachtige kroon maken. Die kroon moet hij op het hoofd zetten van Jozua, de hogepriester.

Dat is een bijzonder moment! Weet je waarom? Toen er lang geleden oorlog was in het land Israël, toen alle Joden als gevangenen waren weggevoerd naar Babel, toen was ook de tempel verwoest. Helemaal stuk geslagen, geen steen stond meer op de andere. En misschien weet je wel, dat de tempel in Jeruzalem een heel belangrijke plek was in de Joodse godsdienst. De tempel in Jeruzalem, en de hogepriester waren het hart van de godsdienst. De tempel was de plaats waar God werd aanbeden, de hogepriester was de man die de offers van de mensen aan God bracht en Gods zegen over de mensen uitsprak. Maar door die oorlog, en die verwoesting, was dat alles er niet meer. Het hart van de Joodse godsdienst was weg.

Maar nu komen er betere tijden aan. Er is rust in het land, veel Joden zijn teruggekomen uit Babel. De tempel wordt weer opgebouwd. En nu zal Zacharia zelfs de hogepriester weer aanwijzen als de belangrijkste geestelijke leider van het volk.

Maar het wordt nóg mooier. Bij die kroning mag Zacharia een heel mooie belofte van God doen aan de hogepriester. Die belofte gaat over de tempel van de toekomst. Natuurlijk, de Joden zijn aan het bouwen. De tempel wordt herbouwd, het wordt mooi, de mensen zijn blij. Het zal weer worden zoals het ooit was. Er zal weer een plek zijn waar ze God kunnen dienen, en de hogepriester zal hen daarin voorgaan. Wat wordt er dan bedoeld met die tempel van de toekomst? Luister maar naar de woorden van God, die Zacharia mag doorgeven:

Eens zal er een hogepriester zijn, een afstammeling van het koningshuis van David, maar nog belangrijker: de Zoon van God. Déze hogepriester zal de tempel herbouwen, tot de tempel van de toekomst. Hij zal koninklijk zijn, en heersen op de troon. Maar hij zal ook priester zijn. Hij zal het volk laten zien hoe ze God moeten dienen en aanbidden. Maar het allerbelangrijkste: deze priester zal het grootste en laatste offer brengen, dat aan God geofferd zal worden. Deze priester en koning zal zichzelf offeren, aan het kruis.

Je weet het al, hè? Dit gaat over Jezus. Toen Zacharia leefde, duurde het nog meer dan 400 jaar totdat Jezus met Kerst werd geboren. Maar toch mag Zacharia er al iets van vertellen. Zacharia mag nu al aan het volk uitleggen, dat niet deze tempel van stenen en hout het belangrijkste is. Dat niet deze hogepriester, met zijn mooie kroon, de belangrijkste is. Natuurlijk mag het volk blij zijn dat er weer een tempel en een hogepriester is. Maar ze zijn niet het belangrijkste.

De belangrijkste hogepriester, dat is Jezus. Hij zál komen, meer dan 400 jaar later. Dan zal hij het volk echt laten zien, wie God is. Hij zal Gods liefde, Gods trouw en Gods vergeving tot het allerdiepste laten zien. Hoe hij dat doet? Door iets wat een hogepriester ook in de tijd van Zacharia al deed. Hij zal een offer brengen. Maar het zal geen duif zijn, of een lammetje, dat wordt geofferd. Deze hogepriester, Jezus, zal zichzelf offeren. Aan het kruis. Zodat Gods liefde, vergeving en trouw er voor altijd zal zijn, voor alle mensen.

En, vraag je je misschien af, wat is dan nu die tempel van de toekomst? Iets van de toekomst, zeiden we tegen elkaar, is iets wat je je nauwelijks voor kunt stellen. De tempel van de toekomst, dat is Gods Koninkrijk op aarde. Eeuwige vrede. Dat is, waarover we het vorige week al hadden. Weet je het nog? Dat is het lammetje dat naast de leeuw in de wei ligt. Het kind dat met een slang speelt, zonder gebeten te worden. Maar vooral: een wereld waar vrede is, waar iedereen God dient en God prijst. Waar het maar om één ding gaat: Gods liefde voor ons mensen.

Zacharia mag vooruitwijzen naar die andere hogepriester die zal komen. Wij gaan daar de komende weken ook over nadenken. We gaan vooruitkijken naar het kerstfeest, de dag waarop die hogepriester eeuwen geleden werd geboren. Advent gaat beginnen, een tijd van hoop en verwachting, van vooruit kijken naar het kerstfeest. Zijn jullie er volgende week weer?

Auteur: MvdB