

God zegent Ruth en Boaz

Ruth 4



Thema: Obed uit Betlehem

Doel

De kinderen vertellen dat de zoon uit het huwelijk van Boaz en Ruth Betlehem belangrijk maakt. Hij dient zijn moeder, maar is ook de stamvader van Davids familie. De grote Zoon van David wordt daarom later in het kleine Betlehem geboren.

Toelichting

God maakt een nieuw begin door het huwelijk van Boaz en Ruth. Het geslacht van Elimelech gaat door, nadat het leek te zijn doodgelopen. Ruth wordt zwanger en krijgt een zoon. Hij heet Obed, dat betekent knecht. In zijn hoor je het doel van zijn leven: dienen. Hij is er om te zorgen van Noömi en Ruth.

Obed is de vader van Isaï en dus de grootvader van David. Hij dient ook Gods reddingsplan voor de wereld. Uit Davids familie zal eens in Betlehem de Messias geboren worden. Jezus zal de Knecht van de HEER zijn en redding brengen aan een wereld die verloren leek te zijn.

Obed wijst vooruit naar Gods Zoon. Jezus komt eens Israël en de volken troosten. Hij dient God en ons allemaal door zijn leven. Uitzien naar de redding door dienaar-Jezus, dat is Advent.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Knechtje in Betlehem

Richtlijnen: Vertel de kinderen eenvoudig de geschiedenis dat Boaz in de poort van Betlehem het land van Elimelech lost. Hij trouwt vlak daarna met Ruth. Ze krijgen samen een kindje. Hij heet Obed. Natuurlijk zorgen zijn moeder en oma goed voor hem. En als Obed groot is kan hij op het land werken en zorgen voor zijn moeder en oma. Ze hoeven zich geen zorgen meer te maken om eten. God heeft alles weer goed gemaakt. Noömi is weer gelukkig.

Obed woont in Betlehem. Hij is de vader van Isaï en de opa van David. David komt dus ook uit Betlehem.

Het is bijna Kerstfeest. Nog maar één week. Dan vieren we dat er weer iemand geboren wordt in Betlehem. Dat is Jezus. Jezus komt uit de familie van David. Hij is dus ook familie van Ruth en Obed.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Obed-Isaï-David... Jezus

Richtlijnen: In welke plaats ben jij geboren? En in welke plaats zijn jouw vader en moeder geboren? Is dat dezelfde plaats? Vroeger bleven families vaak generaties lang in dezelfde plaats wonen.

Vandaag horen we over een familie uit Betlehem: de familie van Obed. Hij is de zoon van Boaz en Ruth, die met elkaar getrouwd zijn. Obed betekent knecht: hij moet goed zorgen voor zijn moeder, als hij volwassen is. Ook Obed trouwt en krijgt een zoon Isaï. Isaï trouwt en krijgt een zoon, ook in Betlehem. Het is David, die eerst herder en later koning wordt. Hij wordt een dienaar van Israël door voor Gods volk te zorgen.

Volgende week is het Kerstfeest. Dan vieren we dat in Betlehem weer een kind geboren wordt. Het is Jezus, de grote zoon van David, de Zoon van God. Net als Obed is Hij een dienaar, knecht van de hele wereld. Hij wil zorgen voor alle mensen en maakt hen weer gelukkig. Jezus, de Knecht van God uit Betlehem.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Gods dienaren uit Betlehem

Richtlijnen: Boaz regelt officieel de lossing van het land van Noömi. Hij trouwt ook Ruth uit Moab. Niet veel later wordt zij moeder. Nu is ze geen vreemdelinge meer, maar hoort echt bij Israël. Haar toekomst ligt in Betlehem. En dat allemaal door de kleine Obed.

Obed krijgt een zoon Isaï en zijn kleinzoon is David. Zij dienen God. Ze wijzen vooruit naar de grote zoon van David, Jezus. Jezus lijkt op zijn voorvaders Obed en David. Natuurlijk komt ook Hij uit Betlehem, maar belangrijker is dat ook Hij zijn omgeving dient en toekomst en redding brengt aan de wereld. Hij maakt de naam Knecht (Obed) waar.

Extra Bijbelgedeelte: Lucas1:68-79

(Zacharias zingt over de grote Zoon van David, die redding en vrede brengt)

Auteur: DW

Achtergrondinformatie

Bij het bijbelgedeelte

Een stukje achtergrond. In dit hoofdstuk zien we twee Oudtestamentische wetten aan het werk, die in onze tijd ondenkbaar zouden zijn, en ons zelfs om allerlei redenen tegen de borst zouden stuiten. Het gaat om de wet op het losserschap en de wet om het zwagerhuwelijk. Lossen is een begrip in het Oude Testament, bedoeld om armen te beschermen tegen uitbuiting (zie Leviticus 25). Als iemand zo ver verarmde dat hij zijn land moest verkopen, kon een bloedverwant als 'losser' optreden, door het van hem te kopen. Als de verkoper weer genoeg geld had mocht hij het terugkopen, en zelfs als dat niet lukte, kreeg hij het terug bij het zogeheten jubeljaar. De reden vinden we in Lev. 25: 23 'Land mag nooit verkocht worden, alleen verpand, want het land behoort mij (de Heer) toe en jullie zijn slechts vreemdelingen die bij mij te gast zijn.' In onze Westerse cultuur, waar eigendom absoluut is, is zoiets ondenkbaar. De andere wet is die op het zwagerhuwelijk (zie Deuteronomium 25:5-10). Die is in onze tijd nog veel vreemder. Als een getrouwde man overlijdt voor hij een erfgenaam heeft, hoort zijn broer de weduwe (zijn schoonzuster) als extra vrouw in zijn gezin op te nemen. De eerste zoon die in die nieuwe relatie geboren wordt, geldt als zoon van de overleden broer. De reden achter lossen is om de grond bij de familie te houden. De reden achter het zwagerhuwelijk lijkt daarop: Ervoor zorgen dat de familie aan wie de Heer de grond heeft toevertrouwd blijft voortbestaan. Een bij wet geregeld huwelijk waar geen van beide partners om heeft gevraagd, met de verplichting om voor nageslacht te zorgen, en ook nog eens in de vorm van een extra partner: In onze Westerse cultuur waar zelfbeschikking, vrouwenrechten en vrijheid in relaties centraal staan, een nog veel vreemder idee dan de lossers. Voor de HEER en zijn volk zijn beide wetten in het Oude Testament belangrijk. Want beide leveren er een bijdrage aan dat het volk van de belofte in het beloofde land zal wonen, en deel zal zijn van Gods toekomst. In Ruth 4 komen deze lijnen bij elkaar, maar dan met nog extra spanning: Wat nu als de weduwe geen Joodse vrouw is? Maar een Moabitische? En over Gods toekomst gesproken: Het hoofdstuk sluit af met koning David, als nakomeling van Ruth en Boaz. En juist in advent staan we erbij stil dat Jezus Christus geboren wordt in de lijn van koning David. In de tekst zelf zien we een Boaz die de touwtjes stevig in handen heeft – en houdt. De andere lossers, het naaste familielid van Noömi dus, en de tien stadsoudsten zijn weinig meer dan figuranten in zijn verhaal. Ze 'doen wat er van hen gevraagd wordt' (4:1). Met Ruth 3 in het achterhoofd voel je de liefde en goede wil van Boaz aan het werk. Die andere lossers krijgt de kans (het buitenkansje?) om de grond van Noömi over te kopen. Nog voor hij daar 'ja' op kan zeggen, biedt Boaz hem vast een uitweg. Zo gauw de lossers zijn rechten wil laten gelden, schudt Boaz Ruth uit zijn mouw: 'Je mag natuurlijk lossen, maar dan moet je ook het zwagerhuwelijk aangaan met die Moabitische vrouw...' Dat de eerste lossers daar geen trek in heeft, daarover is wel makkelijk geoordeeld als harteloos. Maar zo vreemd is het niet, zowel economisch als ook naar de Joodse wet. Economisch: Hij zou de grond moeten kopen met zijn eigen kapitaal, en vervolgens hopen in een tweede huwelijk een tweede erfgenaam te krijgen. Dan gaat al het geld van die grond weg uit zijn eigen gezin en erfenis. Wat de Joodse wet betreft: de bedoeling van deze beide wetten was om het volk dat God heeft uitgekozen en het land dat Hij hun heeft gegeven bij elkaar te houden. Dan ligt een huwelijk met een Moabitische vrouw niet bepaald voor de hand. Sterker nog: Nehemia zal (eeuwen later, en na de ballingschap – een heel andere tijd) heel boos worden op Joodse leiders die wel met o.a. Moabitische vrouwen trouwen omdat zo de Judese taal en cultuur onder druk kwamen (Nehemia 13:23-27). Boaz weet het. En toch kiest hij ervoor Noömi en Ruth een toekomst te geven. Ten koste van zijn eigen kapitaal. Die liefdevolle daad, het liefdevolle huwelijk dat zo gesloten werd, wordt terecht geprezen in vers 11-17. Eerst door de getuigen, dan door de vrouwen. Maar bovenal: het wordt uitbundig gezegend door de HEER, die Boaz en Ruth opneemt in de stamboom van de Koning.

Auteur: KS

Liederen

Psalm 113	
Lied 442	(=Gezang 118 LvdK)
Lied 444	(=Gezang 124 LvdK)
Nowell	Zangbundel Johannes de Heer 948
Een Koning is geboren	Hemelhoog 126
Als je veel van iemand houdt	Hemelhoog 125
Er is Een Kindeke geboren op aard'	Hemelhoog 129
Goed nieuws	Hemelhoog 132
Heel gewoon	Hemelhoog 136
Meisje uit Nazareth	Witte zwanen, zwart zwanen Elly en Rikkert
Ruth	Alles wordt nieuw 4: 5

Auteur: PZ



Knechtje in Betlehem

Inleiding

Pak een vuilniszak en doe daar (geen breekbare) zware spullen in. Maak deze zak goed zwaar. Ga er eens een stuk mee lopen. Als je bijna niet meer verder kunt, vraag dan of iemand de zak van je wil overnemen. Is er iemand? Waarschijnlijk niet.

Je denkt misschien: 'Ik kijk wel uit, ik ga niet met zo'n zware zak lopen!'

Maar jij wilt van die zak af. Je kunt er niet meer verder mee. Jij wilt 'verlost' worden van die zak.

In het Bijbelverhaal gaat het ook over 'verlossen'.

Als jij een reep chocola koopt in de supermarkt, dan betaal je daar geld voor bij de kassa. Dat betekent dat jij de lossers bent van die reep chocola!

Boaz is ook een lossers. Dat wil zeggen dat Boaz het land van Noömi mag kopen. Boaz is dan de lossers van dat land. Hij verlost eigenlijk Noömi van de zware taak om het land te beschermen. Noömi kan niet in haar eentje voor het land zorgen.

Als Boaz het koopt, verlost hij haar van deze zware taak en dan mag hij trouwen met Ruth.

Maar er is één probleem! Er is nog iemand anders die ook lossers mag zijn en het land mag kopen! Luister maar.

Bijbelverhaal

Het komt goed! Boaz heeft beloofd alles in orde te maken. Hij wil graag trouwen met Ruth. Maar dan moet hij eerst naar de poort van de stad.

In Israël is dat de plek waar je moet vragen om een stuk land te kopen en te trouwen met iemand. Bij ons is dat in het gemeentehuis. In Israël bij de stadspoort.

Daar bij de stadspoort ontdekt Boaz dat er nog iemand het land wil kopen van Noömi. Maar deze man wil niet trouwen met Ruth! Dat is wel de regel, maar de man wil dat niet. Boaz wil heel graag trouwen met Ruth. De man zegt: 'Ik kan niet trouwen met Ruth. Doet u het dan maar'.

Zo gebeurt alles zoals Boaz heeft beloofd aan Ruth. Hij koopt het land van Noömi. Maar wat veel belangrijker is: Boaz trouwt met Ruth! Boaz zorgt voortaan voor Noömi en Ruth. Elke dag is er genoeg te eten. God heeft alles weer goed gemaakt!

En... God geeft hun nog iets moois. Ruth en Boaz krijgen een zoon: Obed. Wat zijn ze God dankbaar voor hem! Obed kan straks zorgen voor Ruth en zijn oma Noömi. Hij kan werken op het land en het land beschermen.

Obed wordt groot en trouwt. Hij wordt de vader van Isaï. Als Isaï groot is trouwt hij ook. Hij wordt vader van David. Obed is dus de opa van David. En David komt uit Betlehem.

Het is nu bijna Kerstfeest. Nog maar één week. Dan vieren we dat er weer iemand geboren wordt in Betlehem. Dat is Jezus. Jezus komt uit de familie van David. Hij is dus ook familie van Ruth en Obed. Bijzonder hè!

Boaz wilde alles goed maken voor Ruth. De Here Jezus is als een klein kindje naar de aarde gekomen om alles goed te maken voor ons. Hij is gekomen om ons te dienen. Dat betekent dat Hij voor ons zorgen. Hij wil ons helpen elke dag! Juist als wij niet luisteren of fouten maken mogen we naar Jezus toe gaan. Dan doen we door te bidden. We vragen aan de Here Jezus om vergeving voor de verkeerde dingen die wij doen.

We mogen zo dankbaar zijn dat de Here Jezus is gekomen om alles weer goed te maken.

Auteur: RS



Obed-Isaï-David... Jezus

Inleiding

De afgelopen weken hebben we veel verhalen over Ruth gelezen. Ze komt eigenlijk uit een ander land, maar gaat met Noömi mee om in Israël te wonen. Ze verzamelt voedsel bij een boer die familie blijkt te zijn en afgelopen week heeft ze aan hem gevraagd of hij voor haar en Noömi wil zorgen. Best wel bijzonder.

Maar waarom staat Ruths verhaal eigenlijk in de Bijbel? Ze heeft zelfs een eigen bijbelboek! We kunnen natuurlijk van Ruth leren dat het belangrijk is om elkaar te helpen en om af en toe ook om hulp te vragen. Maar Ruth is ook belangrijk om haar familie: en daar gaan we deze week meer over horen. Luister maar.

Bijbelverhaal

Boaz, de boer van wie Ruth te eten krijgt, zit bij de stadspoort te wachten. Gisteren heeft Ruth aan hem gevraagd of hij voor haar en Noömi wil zorgen, omdat ze familie zijn. Dat kan ze vragen, omdat daar een Joodse wet voor is. Misschien moet ik dat even uitleggen. In Israël hebben veel families een stukje grond. Dat stukje grond is erg belangrijk voor ze, want daar kunnen ze eten op verbouwen. Maar soms gebeurt het dat families arm worden en hun stukje grond moeten verkopen. Noömi's familie bijvoorbeeld vluchtte voor een hongersnood en verkocht daarbij hun grond. Ruth en Noömi zijn nu terug in Betlehem, maar kunnen geen eten verbouwen.

De wet is er om arme mensen te helpen. Als ze hun stukje grond zijn kwijtgeraakt, maar ze wel een rijk familielid hebben, dan hoort dat familielid de grond te kopen en aan hen terug te geven. Zo heeft de familie weer te eten. Ruth heeft aan de rijke Boaz gevraagd of hij het stukje grond van Noömi terug wil kopen om aan hen te geven, maar ze vroeg ook nog iets anders. Dit vinden wij nu misschien een beetje raar, maar ze vroeg ook of Boaz met haar wilde trouwen. Zo heeft ze een man om te helpen op het land en om een kindje mee te krijgen dat voor hen kan zorgen, wanneer ze oud zijn. Dat is erg belangrijk in de tijd van het verhaal.

Boaz is een goede persoon en hij gehoorzaamt Gods regels. En hij weet dat Ruth ook goed is en in God gelooft. Dus wil Boaz Ruth graag helpen. Maar eigenlijk is er nog een man in de familie, die is als eerste aan de beurt om hen te helpen. Boaz heeft beloofd om vandaag met die man te praten, dus daarom zit hij bij de stadspoort te wachten. Uiteindelijk komt de man voorbij. Boaz roept hem en de man komt bij hem zitten. Boaz haalt er ook tien mannen van het stadsbestuur bij, want wat ze gaan bespreken is belangrijk.

Iedereen gaat zitten. Dan zegt Boaz tegen de man: 'Je weet dat Noömi is teruggekomen uit een ander land, zonder haar man Elimelech en haar zonen. Die zijn gestorven. Elimelech is familie van ons. Nu is het zo dat Noömi graag wil dat iemand in de familie haar stuk grond terugkoopt. Het moet in de familie blijven en jij bent als eerste aan de beurt. Dus vraag ik je: wil jij het kopen? Zo

ja, dan zijn er nu mensen van het stadsbestuur bij, dus dan weet iedereen dat het stuk land van jou is. Maar als je het niet wilt, kun je dat ook zeggen, dan koop ik het. Noömi wordt sowieso geholpen.'

De man denkt even na en zegt dan: 'Ik wil het land wel kopen.'

'Als je het land koopt,' zegt Boaz, 'moet je ook met Ruth trouwen, de buitenlandse vrouw die met Noömi meegekomen is. Ze was getrouwd met de zoon van Noömi, maar die is jong gestorven, dus ze heeft nog geen kinderen.' Dit wist de man duidelijk niet. Hij schudt zijn hoofd. 'Nee, sorry, dan kan het niet. Ik heb zelf ook kinderen, en die hebben dan niets aan dit stuk land. Koop jij het maar, ik kan het niet doen.'

Boaz knikt. De andere man trekt zijn schoen uit en geeft die aan Boaz. Dat klinkt een beetje raar, maar dat is hoe je toen liet zien dat je een afspraak had, net zoiets als handen schudden, maar dan nog officiëler.

'Veel plezier met het land,' zegt de man.

'Bedankt.' Boaz draait zich naar de mannen van het stadsbestuur toe. 'Jullie weten nu allemaal dat ik het land van Noömi terugkoop en met Ruth trouw, de vrouw die zo goed voor Noömi gezorgd heeft. Als we kinderen hebben, horen die bij Noömi en Elimelech, zodat hun familie niet verdwijnt. Vinden jullie dat goed?'

Het stadsbestuur knikt. 'Veel geluk met Ruth en het land,' wensen ze hem toe.

Boaz en Ruth trouwen. Ruth raakt zwanger en een jaar later krijgt ze een zoon: ze noemen hem Obed en laten hem aan Noömi zien. Weet je nog dat Noömi aan het begin van deze verhalen erg ongelukkig was? Haar man en haar zonen waren dood. Maar nu is ze oma geworden en is ze eindelijk weer blij.

Ruth is ook gelukkig, samen met Boaz en haar zoon. Ze denkt terug aan alles wat er is gebeurd en weet hoeveel geluk ze heeft gehad dat ze ooit eten bij Boaz probeerde te verzamelen, want anders was dit alles misschien helemaal niet gebeurd.

Slot

Dat was het verhaal over Ruth. Ze wonen de rest van hun leven in Betlehem. Ken jij misschien andere mensen in de Bijbel die in Betlehem geboren zijn?

Ruth, Boaz en hun zoon Obed worden ouder. Obed krijgt zelf ook een zoon, en die krijgt ook weer een zoon. Rarara wie? Dat is koning David! En zijn klein-klein-klein-klein-...-kind? Dat is Jezus! Het is nu bijna, bijna Kerst, volgende week al. Dan vieren we dat Jezus geboren wordt om de hele wereld te helpen. Bijzonder hè, dat dat niet gebeurd zou zijn als Ruth niet met Boaz was getrouwd?

Auteur: RvR



Gods dienaren in Betlehem

De poort is een toegangsweg tot de stad Betlehem. Je weet precies wie er in- en uitgaan. De poort is ook een plek van ontmoeting. Belangrijke zaken worden altijd daar besproken.

Wie zit daar op het plein, vlak bij de stadspoort? Is dat niet Boaz? Ja, want hij heeft iets heel belangrijks te bespreken. Die nacht zal hij niet gauw vergeten. Ruth, die aan zijn voeten lag en vroeg of hij voor Noömi en haar zou willen zorgen. Hij heeft Ruth beloofd alles zo snel mogelijk te regelen. Daarom is hij gelijk de volgende dag naar de poort gegaan waar zulke belangrijke dingen worden besproken.

Ineens ziet hij daar de man voorbijkomen die hij zoekt. Het is de man die met Ruth zou mogen trouwen. 'He, wacht even, kom even naast mij zitten. Ik wil je iets vragen', roept Boaz hem toe. De man kijkt op, komt naar de poort en gaat naast Boaz zitten. Ze praten eerst samen over wat koetjes en kalfjes. Ondertussen roept Boaz nog tien andere mannen die allemaal bij hem komen zitten. Want ja, als je iets belangrijks te vertellen hebt, moeten er getuigen bij zijn, mensen die kunnen zeggen: 'Ik was erbij toen dit werd afgesproken. Ik heb het zelf gehoord'.

Boaz kijkt de man aan die eigenlijk voor Noömi en Ruth zou moeten zorgen. Hij begint: 'Je weet dat Noömi met haar schoondochter Ruth uit Moab is teruggekeerd, zonder haar man en twee zoons. Die zijn alle drie in Moab overleden, maar dat heb je vast wel gehoord. De vrouw van Elimelech, Noömi, is familie van jou en mij. Nu is het land van Elimelech verkocht, maar dat land moet wel in de familie blijven. Zou jij het willen terugkopen?'

De man wrijft het zweet van zijn voorhoofd. Het is ook zo warm vandaag. Maar wat hij hoort bevat hem wel. Een extra stuk land om graan op te verbouwen.

'Als je het koopt', gaat Boaz verder, 'weet iedereen die nu meeluistert bij deze poort, dat het van jou is. Jij hebt als eerste er recht op dit stuk land van Noömi te kopen. Maar als je het niet wilt kopen, zeg het dan, want dan koop ik het'.

'Geef mij dat stuk land maar. Ik wil het wel kopen', antwoordt de man gretig.

'O, wacht even. Ik was nog niet klaar. Als je het stuk land koopt moet je Ruth tegelijk tot vrouw nemen. Zij is die vrouw uit Moab. Ze was getrouwd met een zoon van Elimelech en Noömi. Als jij en Ruth kinderen krijgen, blijft het land in de familie van Elimelech'.

Dit had de man niet verwacht. Dat land wil hij wel, maar als hij die Moabitische vrouw erbij neemt, dan zullen zijn kinderen nooit dat stuk land krijgen. Dat land zal dan het eigendom zijn van de kinderen van Ruth.

'Koop jij het maar. Ik heb geen belangstelling meer. Mijn eigen kinderen hebben niets aan dat stuk land. Nee hoor, ik heb er geen zin in. Ga gerust je gang en koop het' reageert hij nu onverschillig.

De man trekt een van zijn schoenen uit. Dat deden ze vroeger in Israël als iemand iets wilde kopen of ruilen. Je gaf dan je schoen aan de tegenpartij. En dan was de zaak officieel geregeld.

Boaz gaat staan nu alles officieel geregeld is. Hij spreekt de tien mannen aan en ook de andere mensen die er bij zijn komen staan: 'Jullie hebben allemaal gezien wat hier gebeurt. Ik koop het land van Elimelech en Noömi. En ook alles wat van haar zonen is geweest. Ruth uit Moab wordt dan ook mijn vrouw, de weduwe van een zoon van Elimelech.'. Terwijl hij dit zegt stralen zijn ogen. Wat wil hij graag trouwen met deze vrouw. 'Het land zal dan in de familie blijven en de naam van Elimelech zal niet worden vergeten. Vinden jullie dat goed?'

De ogen van Boaz gaan rond. Hij kijkt de mannen een voor een aan. Dan begint het geroezemoes: 'Ik vind het goed', begint de een. Daarna volgen de anderen. Iedereen is akkoord. 'We hopen dat de HEER jullie veel kinderen zal geven, net als vroeger aan Rachel en Lea. Want door die twee vrouwen is Israël tot een groot volk geworden. We hopen echt dat je een grote familie krijgt, Boaz. Dan zul jij hier in Betlehem, in Efrata, een belangrijk man zijn'.

Wat een feest! Boaz kan met Ruth trouwen. De weg is vrij. Niemand kan hem meer tegenhouden. Ruth wordt de vrouw van Boaz. En zo heeft God het ook gewild.

Ruth en Boaz krijgen een zoon. Als dat nieuws bekend wordt zoeken de vrouwen Noömi op. 'Noömi wees blij. Dank de Heer! Hij heeft je vandaag een kleinzoon gegeven die voor je kan zorgen als hij later groot is. Hij zal weer geluk in je leven brengen. Ruth houdt veel van jou, Noömi. En ze is meer waard dan zeven zonen'. Noömi lacht. Haar ogen stralen. Wat is God goed voor haar. Zij neemt het kindje op schoot. Samen met Ruth zorgt ze voor dit prachtige kind. Als de buurvrouwen dat zien zeggen ze: 'Kijk eens naar Noömi, het lijkt wel of ze zelf een zoon heeft gekregen. Wat ziet ze er gelukkig uit. Wat is ze blij en wat zorgt ze goed voor hem'. Het jongetje krijgt de prachtige naam Obed.

Waarom vertellen we dit verhaal nu? Je hebt in het verhaal Betlehem voorbij horen komen, en Efrata. Waar doet jou dat aan denken...? Aan Kerst, inderdaad. Jezus werd geboren in Betlehem. Wat heeft dit verhaal daar nu mee te maken?

Dat zal ik je vertellen: Toen Obed later groot was en trouwde kreeg hij een zoon. Zijn naam was Isai. Isai kreeg veel zonen. Zijn jongste zoon heette David, je weet wel, de man die later koning werd over Israël.

En als je dan in het Nieuwe Testament over Jezus leest dan lees je daar dat David een voorvader is van de Here Jezus. Dus gewoon familie van hem is. Jezus wordt ook wel genoemd: zoon van David. Mooi he?

Zo is God. Al heel lang geleden had Hij een plan, ook met Noömi en Ruth. Vandaag heb je een stukje van dat grote plan van God gehoord. Met Kerst hoor je er meer over.

Auteur: JvVvN